

KERKBAND

L' ARCA DE NOÉ



Nederlandse Interkerkelijke gemeente DENIA

37 ste jaargang
15 mei 2016

Een Pinksterlied

Gevoed met verhalen van leven,
gelaafd met de wijn van sjaloom,
zo willen wij ons gaan begeven,
Op paden van vrede en hoop.

Wij trekken door land en woestijnen.
de droom wijst de weg voor de voet.
een stem roept de groten en kleinen
tot leven en God tegemoet.

Gewekt door het heilig vermoeden,
verlicht door de vlam van de Geest,
begeven wij ons in Gods hoede,
als mens die de toekomst niet vreest.

De weg loopt dwars door de tijden.
culturen, zij vormen geen grens.
ons doel is het eeuwig verbeide:
een mensheid gevormd naar Gods wens.

*Deze tekst kan worden gezongen op de melodie van Lied 763
(Ds. Alfred Bronswijk)*

Het feest van Pinksteren, dat we halverwege deze maand vieren, heeft eigenlijk alles te maken met de spiritualiteit van het christendom. Dan gedenken we immers de doorbraak van Gods Geest in ons en de inwerking van Zijn heilige geesten op ons. Dat is wat Jezus 'de Geest der waarheid' noemde en die Hij ons in het vooruitzicht stelde. Ons hart voor deze Geest gesloten houden, betekent dat we die belangrijke doorbraak tegenwerken. Juist door deze Geest in ons eigen hart te verwelkomen, gaat er iets nieuws in ons open en zullen we ook weer vertrouwd raken met de geestelijke realiteit, waar de aardse realiteit slechts een doffe afspiegeling van is.

Een andere geest

(Ds. Alfred Bronswijk)

Lees Numeri 13: 23-24

Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezielde was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is en zijn nakomelingen zullen het bezitten.

Jarenlang hield mijn vriend de computer angstvallig op een afstand. Als predikant en man van de wetenschap erkende hij dat zo'n apparaat voor hem misschien best nut kon hebben. Maar hij begon er niet aan. Hij hield het bij pen en papier. En e-mail? Geen sprake van. Men moest hem maar opbellen. Tot op zekere dag...

Begin zestig zag hij zijn angst eindelijk onder ogen, kocht een tablet en nam les. Vandaag vraagt hij zich af hoe hij ooit zonder heeft gekund. De digitale mogelijkheden hebben zijn vaardigheden verbreed, zijn levensvisie zelfs verdiept en zijn blik op de wereld is scherper en realistischer geworden. Hij voelt zich, door de ongekende hoeveelheid aan informatie die het wereldwijde web ook wetenschappers biedt, opnieuw uitgedaagd. Dezelfde man, maar met een nieuwe geest en een verbrede blik...

Wat zeggen de stemmen in je hoofd als jij de kans krijgt om een nieuwe vaardigheid te leren? Om een onbekende uitdaging aan te gaan? Denk je: Dat je een oude hond geen nieuwe trucs kan leren? Of: Daar zal ik toch nooit goed in worden? Verras jezelf eens.

U kent het verhaal van de tien verspieders die Jozua uitzond naar het land Kanaan. Wist u dat dát in feite een Pinksterverhaal is? In het Oude Testament nota bene. De spionnen kwamen terug, gedesillusioneerd, verlamd. Maar weet, ze werden niet verslagen door het formaat van die reuzen daar, maar wel door hun eigen perceptie van die reuzen én van zichzelf. 'Zij zijn sterker... wij zijn maar sprinkhanen', klaagden ze.

Maar Kaleb zat anders in elkaar. Zijn waarneming, zijn perceptie werd niet gevoed door angst voor de reuzen, door de wetenschap van eigen zwakte. Hij had een andere blik. Zijn geest was totaal anders. Hij had de het-zal-me-met-Gods-hulp-best-lukken spirit. Niet de realiteit van de wereld was veranderd, maar zijn visie op die realiteit....

En zo zit Pinksteren ook in elkaar. Het gaat niet zozeer om die vlammen, om die wonderen van ooit. Het gaat om mij en om jou. Gewoon om de het-zal-me-met-Gods-hulp-best-lukken geest van de mens, die in de stijl van Christus in deze harde en verwonde wereld aan de slag durft gaan....

Gezegende Pinksterdag.

Alfred C. Bronswijk

Memo:

Denk er eens over door: eerst komt de houding, dan pas de prestatie. Je weet nooit wat God wil bereiken door jou.

Samenvatting kerkenraadsvergadering (9 mei, *secretaris*)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ds. Alfred Bronswijk van harte welkom. De dominee houdt een inleiding over Johannes 13 vers 12. Over de voetwassing van Jezus. Om over na te denken: Als je geen naastenliefde in je hart hebt, heb je de ernstigste hartkwaal die er is.

De notulen zijn een correcte weergave van de vorige vergadering.

De ingekomen en uitgestuurde post.

Er is een mail van Bram over problemen met de Escritura van de kerkzaal. Bram en Henk zijn er nu samen mee bezig om dit formeel goed geregeld te krijgen.

We zijn op zoek naar een drukker in Javea voor de kerkband. Alfred Bronswijk heeft vroegtijdig al een voorstel ingediend voor interessante lezingen. Zie verder in deze Kerkband.

Er zijn drie brieven binnengekomen van leden die een besluit van de kerkenraad mbt een predikant, niet begrijpen. Op de gemeentevergadering zal het onderwerp aan de orde komen. Met ds. Jelle Loosman is al contact over de invulling van de startzondag op 2 oktober.

De secretaris heeft een PR artikel geplaatst in het clubblad van de Ned. club in Javea.

Maria Jobse meldt dat ze 1 juni weer terug gaat naar haar woning op de Cumbre del Sol. Ze voelt zich nu een stuk beter dan eind vorig jaar.

Op 8 mei is het financiële jaarverslag binnengekomen van onze penningmeester. Dit verslag is op deze vergadering goedgekeurd en zal op de gemeentevergadering worden toegelicht.

Defibrillator. De 7^e dag Adventisten willen meedoen met de aanschaf van dit apparaat en de bijbehorende opleiding. Zij hebben goede contacten waardoor we veel voordeliger deze aanschaf kunnen doen. U kunt u opgeven bij de secretaris als u tzt de bijbehorende opleiding wilt volgen.

Gemeentevergadering. We nemen nogmaals de agendapunten van de vergadering door en met name hoe we de drie ontvangen brieven gaan beantwoorden.

Het verslag van vorig jaar wordt nagekeken of er nog acties open staan. Vorig jaar is voorgesteld om in Nederland (in je eigen kerk in) de kerk van Denia te promoten. Dus hier opnieuw een oproep.

Pastorale zaken. We bespreken samen de personen waar we bezorgd over zijn en die naar onze mening extra aandacht nodig hebben.

De inloopochtend van 12 april is goed bezocht.

Op 15 april zijn de voorzitter en de secretaris afgereisd naar de kerk van Benidorm om daar te spreken met de voorzitter van Guardamar en de voorzitter van Benidorm. Dit gesprek vond plaats op verzoek van de voorzitter van Guardamar. Hij is nieuw in zijn functie en had behoefte aan steun van zijn collega's.

Wilt u dominee Alfred Bronswijk (met partner Coby) graag op bezoek, bel hem dan voor een afspraak (965 785 045).

Sluiting. Met het voorlezen van een gedicht van Alfred, sluiten wij het formele deel van de vergadering.

Daarna genieten we in een informele sfeer van lekkere soep en drankjes samen met Alfred en Coby Bronswijk

Dankwoord Bert en Nynke Oosthoek.

Voor we ons op de taart die Alba voor ons gemaakt heeft storten, een taart die minder zoet zal zijn dan jullie van haar gewend zijn, wil ik nog een paar dingen zeggen(zondag 24/4). Nynke en ik zijn hier drie maanden geweest. Voor ons was dit een mooie tijd. We voelden ons hier thuis in de pastorie, waar Alba en Chris hun best deden om huis en tuin op orde te houden.

's Morgens ontbijten met het zicht op de Montgo of op de zee, een aantal keren zelfs ontbijten op het terras buiten. Heerlijk. Arnhem is ook mooi en ons huisje in Moddergat aan de Waddenzee heeft ook z'n charme, maar ... er is maar één huis met de naam **Pastorale**.

We hebben ook genoten van jullie hartelijkheid hier, rond de kerkdiensten, maar ook bij de diverse ontmoetingen thuis of in een restaurant.

Die hartelijkheid betrof niet alleen ons, maar ook onderling. Mensen, er wordt hier wat af gezoend! De kerk hier heeft niet alleen een godsdienstige functie, maar ook een sociale. We zijn onder de indruk van de manier waarop jullie afscheid hebben genomen van Giel Berkman. Dat was een afscheid met een lach en een traan en een brok in de keel. Giel en Tiny waren er blij mee. Ik geloof dat er meer dan vijftig mensen geweest zijn. Het is hartverwarmend zoals dat werd georganiseerd. Mensen, ik geloof dat die betrokkenheid op elkaar een heel sterk punt is van deze gemeente. Wat mijn relatie met de kerkenraad, de lectoren en de organisten betreft: Hartelijk dank voor jullie inzet in het gemeentewerk, maar ook tijdens de diensten. Wat is het heerlijk om hier uit het Nieuwe Liedboek te mogen zingen: Edo en Cor, bedankt ! Nynke en ik vertrekken Alfred en Coby Bronswijk komen vrijdag, maar hier gaat het feest gewoon door !

Wat ons betreft: Adios

Verslag over het kerkelijk jaar 2015. (secretaris)

We kunnen als gemeente terugkijken op een jubileumjaar waarin we vele mooie momenten met elkaar hebben beleefd, zowel op de zondagen als ook op veel dagen in de week. Het is gebruikelijk dat ik een overzicht geef van wat we als gemeente gedaan en beleefd hebben in het afgelopen jaar. Deze opsomming heb ik gemaakt door de tien Kerkbanden op onze mooie vernieuwde website, opnieuw door te nemen.

Januari / februari: Ds. Jelle Loosman met partner Ina.

Dit was voor hen de eerste keer in onze gemeente. In de kerkband van maart kunt u lezen dat ze erg genoten hebben van dit eerste bezoek. Omdat dit wederzijds was, hebben ze gelijk weer geboekt voor september 2016.

Medio jan. worden we opgeschrikt door het nieuws dat Rinus van Stee plotseling is overleden in Harlingen.

Op 20 jan. gaat de inloopochtend over MARIA en of zij er ook is voor de Protestanten.

Op 10 febr. is het thema van de inloopochtend: Hemel en Aarde—Tijd en Eeuwigheid. Over deze ochtend staat veel te lezen in de Kerkband van maart.

Op 19 febr. wordt de film: PARADISE NOW, vertoont in de pastorie. Een film over twee Palestijnen die een zelfmoordaanslag willen gaan plegen.

(**** betekent: activiteiten in het kader van het jubileumjaar*)

***Op 25 febr. vindt de eerste activiteit plaats in het kader van ons jubileumprogramma. Allard en Ypie hebben weer een mooie bloesemtocht voor ons georganiseerd.

Op 27 febr. wordt bij de fam. Rozema de film: AMOUR vertoont. Een zeer aangrijpende film.

Genoemde films komen uit een serie van 10 films die het dagblad Trouw op de markt heeft gebracht.

Maart / april. Voor de 7de keer is Willem van Buuren onze pastor (partner Gerda zal alleen aan het begin en aan het eind van die periode Willem vergezellen).

Willem rijdt zo snel, dat hij nog net op tijd is voor de bloesemtocht op 27 februari.

Op 11 maart vertoont Bert Boxtart in zijn huis de film JAGTEN. Dit is de 3de film uit de serie van Trouw. Een onderwijzer wordt onterecht beschuldigd van ongewenste intimiteiten.

Op 17 maart gaat de inloopochtend over de uittocht uit Egypte als voorbereiding op het bekijken van de film EXODUS

op 19 maart in de Ned. Club. Aangezien de film lang duurt, wordt het 2de deel een week later vertoond.

Op 5 april houden we weer het traditionele Paasontbijt. 46 gasten hebben zich aangemeld.

Op 7 april houden we een Inloopochtend over Etty Hillesum

Op 23 april vertonen wij de film LUTHER in de Nederlandse club in Denia

***Op 25 april is de bustocht met 38 gasten naar ALCOY, waar we genieten vanaf de tribune van het voorbij trekken van de Moren in traditionele kleding.

Op 26 april vindt de kerkelijk inzegening plaats van het huwelijk van Harry en Joan Buiskool.

Wegens ziekte was die viering 2 weken uitgesteld.

In de maanden **mei en juni is Maaike Schepers** opnieuw onze pastor (met partner Hans).

6 mei was de jaarlijkse Gemeentevergadering met 32 leden. Het formele deel was informatief. Na de pauze werd het leuker. De plastic ton had een inhoud van 360 euro. (duizenden muntjes).

***Op 6 juni vindt een bezoek aan het paleis in Gandia plaats met aansluitend een bezoek aan het klooster waar ook de lunch plaats vindt.

Op 16 juni is er een inloopochtend met het thema: Liturgie. Er ontstaat die maand ook een vacature in de kerkenraad omdat Tiny Berkman na een periode van 4 jaar haar functie ter beschikking stelt. Giel en zij willen meer tijd besteden aan het reizen met hun camper (*we weten nu dat die plannen heel anders zijn uitgekapt*).

In juli heten we Ger Zijl (en Bea) uit Lemele, voor de 1ste keer welkom in onze gemeente.

In augustus komt de ons bekende ds. Josée vd Putte. Dit zijn twee stille maanden.

Sept/okt/nov/ zijn de drie maanden waarin Jan Leeuwis (en Ria) opnieuw in onze gemeente zijn.

Op 23 sept. gaan we met 40 gasten zingen bij Bram en Martine onder leiding van Martin en Dory. Deze zangavond begint ook al een aardige traditie te worden.

Op 27 sept. houden we voor de vierde keer Startzondag. Er zijn 75 gasten in de kerkdienst en 70 gasten bij de picknick in de tuin van Henk en Atie de Jong.

Op 13 okt. Is er een Inloopochtend met als thema: Is er leven na dit leven? (20 gasten)

***Op 14 okt. Is de 2de dagtrip naar het Gandia paleis en klooster (circa 35 gasten). *Dit waren allen mensen die er de 1ste keer niet bij konden zijn.*

In de Kerkband van oktober nemen Everard en Zita Warnink reeds afscheid van onze gemeente (hun huis in Denia is te koop gezet en is in dec. verkocht). Ze verwachten niet dat ze nog regelmatig naar Denia komen.

In dezelfde Kerkband introduceert Cor Pors een nieuwe rubriek onder de naam: Deugd en/of ondeugd van.... Hierin kunnen kerkleden zich op een bijzondere manier voorstellen.

***Op 10 nov. Is de autopuzzeltocht die is uitgezet door de fam. Draaisma. Het was een prachtige zonnige dag en er deden 40 gasten aan mee. We kwamen op plekken waar velen van ons nog nooit geweest waren.

Dinsdagmorgen 17 nov. Is een inloopochtend gehouden over de Bergrede van Jezus.

In de dienst van 22 november hebben we onze overledenen herdacht. Ik wil bij deze gelegenheid hun namen opnieuw noemen.

Overleden:	Naam:	Leeftijd:
13 januari	Rinus van Stee	81 jaar
3 maart	Annie Scheele-de Hamer	77 jaar
29 juni	Bertus Homburg	94 jaar
13 augustus	Piet van Noord	88 jaar

Op 6 dec. kwamen Paul en Nelleke Saraber voor het eerst in onze gemeente.

Oorspronkelijk van Terschelling maar de laatste jaren runnen ze een B&B in Zuid Frankrijk.

Dit was ook de kerkdienst waarin Ina Loosman, namens de IPNZE onze gemeente vanaf de kansel toespreekt en reeds feliciteert met ons jubileum.

***Op 13 dec. hielden we de bijzondere jubileumkerkdienst met o.a. gasten uit de gemeenten van Algarve, Guardamar en Benidorm.

***15 dec. hielden we de receptie in de kerkzaal, die was omgetoverd tot een gezellig restaurant. Er waren vele gasten. De sfeer was goed en de hapjes en drankjes uitstekend.

In de kerkdienst van 22 dec. nemen we afscheid van Chris Ooms die 30 jaren lang met veel inzet onze organist is geweest.

Op 1ste Kerstdag is er een mooie dienst met een mooie liturgie en vele bekende kerstliedjes. Kinderen en kleinkinderen van de fam. Saraber zijn eveneens in de kerk aanwezig.

Tot slot wil de kerkenraad alle vrijwilligers bedanken die middels, bloemen, orgelmuziek, Bijbellezen, zang, koffie, website, Kerkband, financiën, enz. enz. een extra bijdrage hebben geleverd en nog steeds leveren, aan onze mooie interkerkelijke geloofsgemeenschap.

Ik besluit dit jaaroverzicht met het uitspreken van grote dankbaarheid aan onze Schepper voor alle zorg en aandacht die wij dit afgelopen kalenderjaar van Hem mochten ontvangen.

Het leed van de bevolking van Teruel (*ingebracht door*

Allard Draaima) Een stukje geschiedenis van Spanje dat ik wel toepasselijk vind voor de kerkband van mei.

De maand mei is de maand waarin we speciaal de mensen herdenken die omgekomen zijn in de 2de Wereldoorlog.

Een gruwelijke geschiedenis. De geschiedenis opgeschreven in het boek van Geert Mak over Europa, waarin opgegeven wordt hoeveel mensen gedood werden door hun medemensen, schetst een gruwelijk beeld. Miljoenen.

Hoewel Spanje neutraal bleef in de wereldoorlogen, kreeg het zijn afschuwelijk deel tijdens de burgeroorlog, 1936 - 1939.

Vanuit de geschiedenis kende ik iets van het drama van de burgeroorlog in Spanje en ben daarin erg geïnteresseerd.

Gruwelijke geschiedenis waarover tot nu toe nog veel wordt verzwegen. Hier in Denia/Javea wonen we in dit mooie en gastvrije land en waarschijnlijk bent U ook enigszins geïnteresseerd in de geschiedenis van ons 2de vaderland.

In 1981 namen we voor het eerst de route van Zaragossa, via Teruel naar Valencia.

Toen een vrij kale route. Het was nog een slechte weg, deels zonder asfalt. Teruel was in de burgeroorlog een punt waar veel om gevochten is. Je kon van veraf zien dat de toren en kathedraal van Teruel zwaar beschadigd waren, er werd aan gewerkt.

Ca. 3 km voor Teruel stond in het land ca. 50 m. vanaf de weg een put met een gemetselde band eromheen. Ik wilde eens kijken of dit misschien een natuurlijke bron of iets dergelijks was en ging eens kijken.

Naast de put stonden een paar houten kruisen, maar toch wat onderhouden, met een opschrift. Ik kon hieruit opmaken dat hier enige priesters lagen. Er stond bij "Jullie dood was onrechtvaardig". Bij de put ernaast stond een roestig ijzeren bord met slecht leesbaar daarop dat hier de beenderen lagen van 1100 mensen, gefusilleerd door de dictatuur, afgedekt met kalk.1936. Mijn belangstelling was gewekt, maar ik kon de geschiedenis niet achterhalen.

Als ik er een Spanjaard naar vroeg, zweeg hij of mompelde "olvidar mejor" (beter om het te vergeten).

In 1995 was dit monument beter onderhouden. Er was een apart gedeelte voor de graven met een kruis en een gedeelte voor de put. Daar stonden bloemen bij. Opschriften spreken voor zich. Voor geïnteresseerden heb ik foto's van 1995 beschikbaar. In 1998 zag het er netjes uit. Volgens mij werd er aandacht aan dit monument besteed. Er hing een gedicht bij in een plastic hoes dat mij trof. Het hing daar als een stille klacht. Dat heb ik toen gefotografeerd en vertaald. Ik vond het indrukwekkend en wil dit graag aan U doorgeven.

(zie hieronder)

Na al deze verschrikkingen is alleen al de titel een boodschap. **"Overpeinzingen zonder wraakgevoelens"**.

Naast deze put staat een stenen bord met daarop:

Solo habremos muerto/-si vosotros nos olvidais

Wij zullen alleen dood zijn, als jullie ons vergeten.

Overpeinzingen zonder wraakgevoelens.

Als je een kind bent, ga niet verder, je begrijpt het niet want hier zijn zoveel doden zonder dat het een heilige plaats is.

Meer nog, als je jeugd voorbij is en je denkt dat het je geen kwaad doet wanneer je deze regels leest, zal deze informatie je bij blijven.

En als de hartslag bij je versnelt en je doet een stap achteruit, doe weer een stap naar voren, want deze doden rusten in vrede. En als je al geen kind meer bent noch een grijsaard op hoge leeftijd, zul je begrijpen wat je hier leest hoewel je er beroerd bij zult voelen

Hier zijn de doden, die onder deze struiken rusten, die gedood zijn voor hun idealen, door hen die genoemd werden de RODEN. Het waren mensen met principes die met liefde hun werk deden, voor het hebben van bepaalde ideeën wierpen ze hen daar, daar beneden.

Als de liefde voor de mens voor jou belangrijk is, overal ter wereld, moet het onderwerp van ideologieën je niet irriteren En als het door een toeval zo is dat zij die ervan houden te denken en dat doen zonder iemand ooit kwaad te doen, waarom werden ze dan gedood?

Maar zij doodden hen, beste voorbijganger en doodden er nog meer. Ze behandelden hen als beesten alsof ze besmet waren met iets slechts.

En hoewel je er onbekend mee bent, zul je hen recht kunnen doen toekomen. Vertel de waarheid over hen aan iedereen. Zij kunnen niet spreken.

En ze zouden spreken als ze nog leefden en ze zouden nog meer dingen doen.

Maar wat ze nooit zouden doen is het vergeten van hun dorp. Zij wensten geen oorlog. Zij hielden erg van de vrede, respecteerden de ideeën en hielden van de vrijheid.

Je merkt al bezoeker van buitenaf, waarvoor je kwam om hier te zien en deze botten te betreden van mensen met hoge idealen.

Vertel het, het kost je geen moeite. Wees niet gerust voor je het gedaan hebt en als twijfel je overvalt, lees het dan nog een keer.

Maar als je niet mediteert en dit schaamteloos aanvaardt, zijn je ideeën verward, ga dan alstublieft weg.

Laat allen rusten die stierven voor de vrede en die van hun vaderland hielden als het toppunt van hun ideaal.

En ik vraag je bezoeker, als deze zaak je niet aanspreekt, om niet de graven te ontheiligen.

Vervolg dan je weg en ga heen in vrede.

Want de namen die je hebt gelezen zijn van doden, werkelijke vrouwen en mannen van ons dorp en enkelen vanuit de stad.

Om voor Spanje werk, gerechtigheid en vrede te willen, vochten zij met argumenten en iemand werd er zelfs boos om.

Dit zijn daarom overpeinzingen, mijn jongen over deze barbaarse daad.

Vertel het aan iedereen zonder woede dan zul je hen overtuigen.

En jullie, jeugdigen analyseer onze geschiedenis opdat dit in ons Spanje zich nooit weer herhaalt.

Bewijs eer en waardering aan de doden die hier zijn.

Het waren principiële mensen die niet verdienden te sterven.

(Miguel Hernández Sánchez, vrij vertaald door A.J. Draaisma)

De mensen aten en allen werden verzadigd, de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol. Lucas 9: 17 *(ingebracht door Henk de Jong)*

“De spijziging van de vijfduizend” staat in de NBG 51 boven Lucas 9.

Het is bij de evangelisten zelf het populairste wonderverhaal. Alle vier beschrijven ze het.

Tot voor kort heb ik het niet anders gelezen dan als een broodwonder. En daarmee deed ik me zelf te kort.

Want het gaat niet over eten, of over vijfduizend mensen.

Het gaat over twaalf leerlingen, de eerste leden van de kerk. En daarmee over alle leden van de kerk. Over jou en mij.

Ze worden bijna in elk vers genoemd, in totaal twaalf keer. Als “de apostelen” of “zijn leerlingen”, “de twaalf”, maar meestal kortweg als “ze” of “wij”.

Het verhaal staat tussen de eerste uitzending van de apostelen en het onderricht aan de leerlingen.

Lesmateriaal

Het wonder is dus lesmateriaal voor leerlingen van Jezus en dat zijn wij, hoop ik, allemaal graag. Het onderwerp van de les is “omgaan met je klein geloof”. Jezus had ze op pad gestuurd met een dubbele opdracht.

Verkondig het evangelie van het koninkrijk van de hemel en genees de zieken. Dat hadden ze gedaan en zelfs het genezen werkte!

Jezus hoort hun verslagen aan, ziet hun blij verraste gezichten en besluit wat extra tijd voor ze vrij te maken.

Terugtrekken, evalueren, toerusten.

Toerusting door Jezus zelf! Jezus gooit je wel in het diepe, maar Hij laat je niet verzuipen.

Maar dan vinden “de mensen” hen weer eens, de kans op rustig evalueren verkeken. Dus laat Jezus de mensen deel zijn van zijn onderwijs aan de discipelen. Zijn eigen optreden wordt het concrete voorbeeld, maar het toerusten van de discipelen blijft zijn prioriteit. Jezus verkondigt, Jezus geneest. Een leer- en werktraject voor de twaalf. Toerusting door Jezus zelf.

Autoriteit.

De genezingen die echt lukten. Die verrassing verraadt natuurlijk ook dat ze er niet zo heel vast op hadden durven rekenen. Tot de discipelen onrustig worden: hoe moet dat vanavond en vannacht met al die mensen?

Die vraag wordt de praktijkopdracht. De discipelen uiten hun bezorgdheid en krijgen de opdracht om eten te geven. Ze moeten de mensen in groepjes zetten en daarmee de verwachting wekken die ze zelf niet waar kunnen maken. Ze moeten de vijf broden en de twee vissen inbrengen. Ze moeten het eten uitdelen. Ze moeten de brokken verzamelen.

Waar komt die onrust bij de discipelen vandaan? Alles ging toch goed?

Het koninkrijk aanzeggen (verkondigen) en het koninkrijk aantonen (genezen), Jezus is er volop mee bezig.

Dus je mag erop rekenen dat de koning van het koninkrijk met al zijn autoriteit achter je staat. En dat je je dus nergens zorgen over hoeft te maken. En juist dat blijkt moeilijk. Vertrouw daar maar eens op. Ze hebben net blij verrast verteld aan Jezus dat de genezingen echt lukten. Die verrassing verraadt natuurlijk ook dat ze er niet zo heel vast op hadden durven rekenen. Tot de discipelen onrustig worden: hoe moet dat vanavond en vannacht met al die mensen?

Hemels brood.

Dat is kleingeloof. En toch blijft Jezus hen inzetten. Het koninkrijk van God laat zich niet tegenhouden door kleingeloof of twijfel. Dat laat Jezus zien: het brood verwijst naar geloof. Net als aan de avondmaalstafel. Vijf bolletjes- dat is geen eten voor twaalf man. Laat staan voor vijfduizend. Zo'n beetje geloof is niet eens genoeg voor de apostelen, laat staan voor de menigte. Maar hemels brood is anders. Door het uit te delen wordt het meer. Zo veel meer, dat er twaalf manden vol overblijven. Voor iedere leerling meer dan hij op kan. Dus zit er niets anders op dan maar weer uit te gaan delen.

Karel Smouter predikant in Wageningen.

De rijkdom van een ontmoeting

(ingebracht door Derk Rozema)

Je kunt van alles en nog wat geloven. Je kunt het geloof van je ouders overnemen. Je kunt ook van geloof veranderen. Dan geloof je iets anders. Maar wat is er de waarde van dat je iets gelooft, wat dan ook?

Een geloof is gewoonlijk iets van een gemeenschap, van een geloofsgemeenschap zeg je dan. Zo'n geloof deel je met alle leden van je groep. Het is voor iedereen hetzelfde.

En zo heeft de ene groep zijn god, en weer een andere groep een andere god. Het zijn allemaal goden waarin geloofd wordt, dat wel.

Maar de god van een groep is zelden de mens werkelijk nabij, ook al belijd je dat in psalmen en gezangen.

De god van de christenen zit bijvoorbeeld in de hemel, ver weg van het aardse bestaan. 'Onze vader die in de hemel is ...' zo luidt het gebed. Die God is dus niet bepaald nabij. Die is zelfs 'gans anders' heet dat in het christendom.

Maar er is ook iets anders mogelijk. Iets wat je kunt ervaren 'als er één is'. Je kunt de nabijheid ervaren in het hier en nu van iets groots dat jouw persoonlijke bestaan overstijgt. Dat zou je een mystieke ervaring kunnen noemen. Je ervaart de Christus in jou, zo noemt de gnostiek dat. Die is er dan 'met jou'.

Zo'n mystieke ervaring is iets heel persoonlijks. Het overkomt je in je eentje.

Maar soms, in een ontmoeting met een medemens, in een goed gesprek, 'als er twee zijn', ook dan kan het lijken alsof je samen boven jezelf uitgetild wordt. Dat kan gebeuren als je luistert naar je medemens met je hart, en ook antwoord geeft vanuit je hart, als je respectvol luistert en authentiek antwoordt, als je werkelijk op elkaar betrokken bent vanuit de grond van je bestaan.

De filosoof Habermas zei het zo: 'In een goed gesprek vindt waarheid plaats'. Die waarheid is geen geloof, het is een gebeurtenis die je dan deelt met een waarachtig medemens. Op dat moment ben je samen rijk.

(Uit: Bram Moerland, Thomas Evangelie, logion 30)

Een positief bericht. *(Bram Gerth)*

De kranten, het journaal, je leest ze en je bekijkt het, maar het is maar zelden dat de krant wordt opgevouwen met een blij gevoel of dat je na het journaal gezien te hebben uitbarst in een spontane lach. Het ziet er allemaal niet zo mooi uit om ons heen en ook al raakt het meeste nieuws ons niet direct, blij worden we er niet van. Onverdraagzaamheid, onbegrip, gebrek aan tolerantie, noem het maar op. Maar soms wordt je aandacht getrokken door een klein berichtje waarbij je spontaan denkt: Zo kan het dus ook en dit soort berichtjes zijn het waard te worden doorgegeven en dat doe ik dan ook.

Parkchester is een buurt in New York die vroeger werd bevolkt door een groot aantal Joden.

Maar de afgelopen jaren verhuisde het merendeel van hen naar buurten in The Bronx en Brooklyn.

De zeven synagogen die Parkchester rijk was sloten één voor één en vorig jaar ging de laatste synagoge op slot wegens gebrek aan belangstelling. Wonen er dan nu helemaal geen Joden meer in Parkchester. Jawel, maar hun aantal is zo klein dat het erop nahouden van een synagoge een beetje veel is gevraagd. Dus op sjabbat geen dienst voor deze mensen en ook niet op de feestdagen.

Sheik Musa van het islamitische Masjid Al Amin-centrum hoorde van de problemen van deze groep mensen en besloot spontaan de overgebleven Joden in Parkchester ruimte in zijn moskee te bieden om op sjabbat diensten te kunnen houden en er al hun (Joodse) feesten te vieren.

Zulke berichten maken dat je fluitend je tuin in loopt.

Er is nog hoop. Een wolkje zo groot als de hand van een man, misschien?

Het getal zeven is voor veel mensen hun geluksgetal.

(ingebracht door D. Rozema)

En je komt het getal op allerlei plekken tegen. De regenboog heeft bijvoorbeeld zeven kleuren, de stad Rome is gebouwd op zeven heuvels en als je de twee tegenover elkaar liggende vlakken van een dobbelsteen bij elkaar optelt, komt daar altijd zeven uit. Maar zeven is ook een van de bekendste Bijbelse getallen.

Het getal zeven is in de Bijbel inderdaad een bijzonder getal. Veel mensen zullen het direct herkennen als een bijbels, een heilig getal. Maar wat is dan het bijzondere van zeven?

Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid. Het geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of juist niet erger. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze verhalen:

Het begint al bij de schepping die in zeven dagen gebeurt (Genesis 1:1-2:4). Opvallend is dat het Hebreeuws geen namen voor de dagen kent, behalve voor de laatste dag. Er wordt geteld: de eerste dag, de tweede. Maar de rustdag, de zevende dag, wordt *sabbat* genoemd.

Als iemand Kaïn wil doden, zal hij *zeven keer* gestraft worden door God (Genesis 4:15). Opvallend is dat in Genesis 4:24 Lamech roept dat als iemand hem wil doden, hij wel 77 keer gestraft wordt. Een teken van onbegrensde wraak dus. Dat staat tegenover de zeventig maal zeven keer die je van Jezus moet vergeven (Matteüs 18:22).

In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar.

Elk *zevende jaar* moest de grond rust krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. Niemand mocht dan zaaien of oogsten. En na *zeven keer zeven jaar*, was er een extra bijzonder jaar: het jubeljaar. In dat jaar konden slaven bijvoorbeeld terugkeren naar hun familie en hoefden schulden niet meer terugbetaald te worden.

In het Bijbelboek Ezechiël worden er profetieën uitgesproken tegen *zeven* verschillende volken, zoals tegen Tyrus en Sidon (Ezechiël 25-32). Daarmee wordt de hele wereld bedoeld.

Nadat Jezus veel mensen voedt met *zeven* broden en wat visjes blijven er *zeven* manden vol brood over (Matteüs 15:32-39). Dit verhaal staat vlak na de wonderbare vermenigvuldiging met vijf broden, twee vissen en twaalf manden.

En ook in het boek Openbaring komt het getal zeven heel veel voor. Dit boek staat vol (getallen)symboliek. Er wordt onder andere gesproken over *zeven* gemeenten met *zeven* geesten (Openbaring 1:4), *zeven* sterren en *zeven* gouden kandelaars (Openbaring 1:20), een boekrol die met *zeven* zegels is verzegeld (Openbaring 5:1), *zeven* bazuinen (Openbaring 8:6), een draak met *zeven* koppen (Openbaring 12:3), en *zeven* offerschalen met *zeven* plagen (Openbaring 16:1).

Kortom, het getal zeven laat zien dat iets af is. En als je dit weet over het getal zeven, ga je de Bijbelverhalen nog beter begrijpen. Zo komen ze dichterbij!

Roelien Smit is vertaler en bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap en is publicist voor debijbel.nl.

De volgende activiteiten vinden de komende periode plaats in de **PASTORIE**.

Dinsdagmorgen 17 mei om 11 uur (inloop 10.30 uur)

De Ware Weg - de glans en kunst van het Oosters Christendom.

Woensdagmiddag 25 mei. om 15.30 uur (inloop vanaf 15 uur)

De Dichter en het Duister - het leven en het werk van Ed Hoornik.

Nu is hij bijkans vergeten. Maar, in het midden van de vorig eeuw was Ed Hoornik, 1910-1970, een van onze bekendste en meest gevierde dichters. Tal van zijn dichtregels zitten - vaak zonder dat we het beseffen - nog gebeiteld in ons collectief geheugen. In zijn werk echoot de donkere schaduw van internationale onzekerheid, een onzekerheid die in onze dagen weer zo tastbaar is en actueel is. Hij was een dichter in het duister. In zijn gedichten staat dan ook niet de culture elite centraal, maar klinken de individuele levensvragen en het zoeken van de gewone mens door. Alleen al daarom verdient de stem van deze dichter het om weer aandachtig te worden gehoord.

In voordracht, woord en beeld volgen wij op een aansprekende manier de ontwikkeling van de dichter Ed. Hoornik en laten ons raken door zijn beeldende en zeer toegankelijke poëzie.

De presentatie is laagdrempelig en vraagt absoluut geen speciale kennis van literatuur of dichtkunst.

Woensdagmiddag 8 juni om 15.30 uur (inloop vanaf 15 uur)

De Heimwee naar het vertrek - het leven en werk van J.J. Slauerhoff.

Een stroef karakter, een scheepsarts, een te jong gestorven talent en een man die nergens thuis was - zo wordt Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) dikwijls getypeerd. Deze rusteloze medicus is één van de belangrijkste Nederlandse dichters van de tijd tussen de beide wereldoorlogen.

Zijn leven en zijn werk worden gekenmerkt door 'Weltschmerz', levenspijn en eeuwig verlangen, waarin we dikwijls ons zelf herkennen. Hij is bij uitstek een romantisch dichter. Zijn gedichten getuigen van rusteloosheid, onvrede met het bestaan, heimwee naar het onbereikbare en een sterke vereenzelving met outcasts, met mensen die niet met de maatschappelijke stroom meezwemmen.

In voordracht, woord en beeld volgen wij op toegankelijke wijze de ontwikkeling van de dichter Jan Jacob Slauerhoff en reizen mee naar de diepten en verten van zijn gedichten.

De presentatie is laagdrempelig en vraagt beslist geen speciale kennis van literatuur of dichtkunst.

In de Ned. Club van Denia: Donderdagmiddag 2 juni om 14.30 uur.

Struikelaars tussen hemel en hel - fascinatie en boodschap van het werk van Jeroen Bosch

Wie kent ze niet - de fascinerende spookfiguurtjes en de honderden griezeldemonen van de duivelsschilder Jeroen Bosch. Het is 500 jaar geleden dat deze fabelachtig vaardige schilder overleed in zijn woonplaats, waarvan hij de naam overnam als kunstenaarsnaam - Jeroen Bosch. Geboren als Joen van Aken, telg uit een breed schildersgeslacht maakte uitzonderlijk uniek werk. Dit was zo begeerd, dat één van zijn belangrijkste werken, de Tuin der Lusten, door Alva als roofkunst werd afgevoerd naar Spanje, waar het nog steeds wordt gezien als onaantastbaar nationaal bezit.

In het kleurrijke, maar uiterst mysterieuze werk van Jeroen Bosch, komen niet alleen tal van geheime verwijzingen bijeen, maar zijn schilderijen brengen ons vooral in aanraking met de ziel van de Middeleeuwen. De kleine mens, al struikelend, op weg tussen hel en hemel.

In woord en veel beelden maken we een uitnodigende reis door de beeldenwereld van Bosch, genieten van schoonheid en zijn artistieke vaardigheid en onthullen zijn geheime verwijzingen naar goed en kwaad en de zin van het leven.

De presentatie is begrijpelijk en toegankelijk en vraagt geen bijzonder kennis van kunst- of cultuurgeschiedenis.

Jezelf zijn, een moeilijke opdracht!?? *(Bram Gerth)*

Jawel, jezelf zijn is een moeilijke opdracht en iedereen weet van zichzelf waarom.

Rabbi Sussja van Hanipol zei vlak voor zijn dood: "In de komende wereld zal mij niet worden gevraagd waarom ik niet als Mozes ben geweest. Mij zal gevraagd worden waarom ik Sussja niet ben geweest".

Gelezen in een boek van Martin Buber.

Levensbeschouwelijke sites:

www.pkn.nl	www.cgk.nl
www.reliwerk.nl	www.debijbel.nl
www.vrijzinnig.nl	www.vrijzicht.nl
www.protestant.nl	www.christelijkweekblad.nl
www.kerknieuws.nl	www.hetgoedeleven.com
www.refdag.nl	www.bruggenbouwers.com
www.statenvertaling.net	www.nieuwwij.nl
www.igniswebmagazine.nl	www.ikonrtv.nl

Muziekagenda

(Cor Pors)

Weekend 4 en 5 juni 2016 om 16.00 uur

Tuinconcerten in Villa El Nido, Carrer del Mila 15-17, Javea (Costa Nova)

Exclusief concert van het Arteunita Ensemble met top musici op violin, viola, cello, bass, piano en oboe.

Voor meer informatie Peter Neeteson, Momentos de Musica +34 634 979 620

Tickets voor het concert (incl. hapjes en drankjes) á 49 euro.

Bestellen: www.momentosdemusica.es

Mededelingen:

Onze sociale projecten zijn:

- Dominicaanse Republiek
- Ooghulp Wereldwijd
- Lilianefonds
- Oikocredit

Collectes voor de diaconie gaan naar de Voedselbank in Denia (naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).

Predikant

In mei, juni en juli, is ds. Alfred Bronswijk uit Deventer onze predikant.

Indien u prijs stelt op zijn bezoek dan verzoeken wij u dit telefonisch (of in de kerk) zelf te melden bij de predikant.

De **Kerkband** komt meestal medio van de maand beschikbaar. Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt u dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder).

Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde adres.

De volgende Kerkband komt (D.v.) 15 mei uit.

Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven aan de secretaris (zie onder).

De **kerkenraadsvergadering** wordt in principe gehouden op de 1ste maandag van de maand. Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de stukken twee dagen van tevoren.

Email secretaris: ned.int.gem.denia@gmail.com

Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia

Reg.no. 016034 C.I.F.: R-0300445D

Kerkgebouw: Iglesia evangélica - El Arca de Noé,
Calle Sanchis Guarner 9, 03700, Denia

Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie /
thee drinken)

Pastorie: Tevens correspondentieadres.
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700, Denia.

Predikant: Bezoek graag telefonisch aankondigen
tel. 96 578 5045 of 655 520 864 (mobiel)

Kerkenraad:		Telefoon:
Voorzitter:	Cor Pors, Javea,	96 646 0841
Vice-voorz.	Henk de Jong, Javea	60 938 7739
Secretaris	Derk Rozema, Javea,	68 671 7454
Penningm.	Piet vd Brugge, Benissa	96 574 8970
Lid.	Ypie Draaisma, Benissa	96 574 7431
Huismeester	Chris de Jong, Teulada	67 772 9509
red. Kerkband	Bert Boxtart, Javea	67 636 0501
	1 vacature	

De emailadressen van de kerkenraad vindt u op de website.

Organisten:	Edo Luynenburg	96 575 6547
	Cor Pors	96 646 0841
	Peter Neeteson	63 497 9620 of 0031-622413706
Hulp in nood:	Martine Gerth	96 579 5152
	Ati de Jong	63 023 8424

Website: www.kerkdenia.nl
Email: ned.int.gem.denia@gmail.com

Vrijwillige bijdragen:

Spanje: Bankrelatie: BBVA. te Javea.
IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998
BIC: BBVAESMM
t.n.v. Iglesia evangélica en Denia

Nederland: Bankrelatie: ING te Geldrop
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67
BIC: DLBKNL2A
t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia