

K E R K B A N D

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen; want de wereld is vol bedrog. Maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd, vele mensen streven hoge idealen na. En overal is het leven vol heldendom.

L ARCA DE NOÉ



Nederlandse interkerkelijke gemeente

énia

29^e jaargang
januari 2008

Voorwoord

Hans Koedijk

De eerste twee weken van het nieuwe jaar zijn bijna voorbij. En in die twee weken, maar meer nog in de eerste twee dagen, heb je de neiging om terug te kijken naar het oude jaar. Wat was dat voor een jaar? Twee echtparen vierden hun 50-jarig huwelijksfeest: Lydia en Frits Schultheiss en Reiny en Roel Polman. Daarnaast hebben velen van ons in dat jaar een dierbare verloren: ouder, vriend of bekende en zelfs een kind. Het was weer niet een gemakkelijk jaar. Hoe ouder je wordt, hoe meer je geconfronteerd wordt met de eindigheid van het leven. Wat zal het jaar 2008 ons brengen?

Ook zieken hebben we het voorbije jaar gehad. We denken aan Henk Voorbergen en Martine.

Maar dan....., rond de klok van twaalf, is Gelukkig Nieuwjaar de overgangswens van het oude naar het nieuwe jaar. Maar hoe zal die uitpakken? Pas aan het einde van 2008 kunnen we de balans opmaken.

Voor Willy Bakker begon het nieuwe jaar niet goed. Zij moest, het nieuwe jaar een paar dagen oud, toezien dat Simon werd opgenomen in het ziekenhuis. Een zware tegenvaller maar ze was blij dat ze in Holland waren met zijn kinderen om hen heen. Ze krijgt van hen bijzonder veel steun.

Kerkelijk hebben we niet zo'n schokkend jaar achter de rug. Elke zondag was er een dienst door één van de in totaal zeven predikanten die we in onze gemeente hebben mogen verwelkomen.

Wat ons wel zorgen baart was het geringe aantal bezoekers tijdens de maand december. Nog nooit waren er zo weinig bezoekers in deze maand, met een dieptepunt op 30 december: 24 bezoekers. Laten we hopen dat het incidenteel is. Er was een bijna epidemische trek naar Holland. Toevallig? Zou dan toch het niet organiseren van een kerstmaaltijd in de kerk daar debet aan zijn? Velen geloven van niet. Moeten we het de mensen aantrekkelijker maken om hier te blijven of moeten we de goedkope vliegtickets de schuld geven? Persoonlijk denk ik dat met het klimmen der jaren het verlangen om met kinderen de feestdagen door te brengen sterker wordt.

Laten we het verleden laten rusten en kijken naar de toekomst.

Wees gelukkig in het nieuwe jaar.

Waar ons het licht opgaat... (meditatie bij Matteüs 2)

*O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël !*

De evangelist Matteüs vertelt *zijn* verhaal van de lichtende verschijning (epifanie) in het duister van de nacht. Hij doet het anders dan de andere evangelisten, die immers net zo min als hij, geschiedenis schrijven, maar vertellen van een ervaring, een gebeuren, dat uiteindelijk de geschiedenis zal bepalen. En zoals ieder dat doet op zijn eigen wijs en ruimte laat voor anderen, schrijft hij over magiërs en koningen die tegenover elkaar staan. De vraag die hij daarbij oproept is hoe wijsheid en macht zich jegens elkaar verhouden. In de nachtelijke zoektocht – waar ieder mens mee geconfronteerd wordt – vertelt hij over een oriëntatiepunt.

Waarom oriënteren de mensen zich? Is dat de macht van de koning of is dat de wijsheid van de magiërs? Wie geeft mij het goede antwoord, of, beter: wie stelt mij de goede vragen?

Het woord *oriëntatie* komt van het woord *Oriënt*, dáár waar ons het licht opgaat. Om in de wereld de weg te kunnen vinden ziet Matteüs een heldere morgenster in het Oosten verschijnen. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. Dát is voor hem het oriëntatiepunt.

Oriëntatie heeft ook te maken met reductie van de beschikbare informatie. Uit alle informatie die op je afkomt, maak je een keuze. En dan is het zaak de goede, de voor jou belangrijke en relevante informatie te kiezen. Aan de ene kant staan macht, technisch vernuft en feitelijke kennis, en aan de andere kant staat de wijsheid. Je kunt het ook anders zeggen: aan de ene kant staat de wetende kennis van

de realiteit van deze wereld en aan de andere kant de zoektocht naar de eigen weg. Een weg die altijd begint met een weg naar binnen en daarom altijd anders zal zijn en anders zal uitkomen.

Hoe verschillend de richtingen en doelen ook kunnen zijn, soms kruisen de wegen elkaar wel en kan er terdege verwarring ontstaan, want zo simpel is het kiezen van een wijze weg in dit ondermaanse niet. Ook niet als het Epifanie is geweest. Met des te meer klem komt dan de vraag op waaraan wij ons oriënteren en voor wie bijvoorbeeld onze gaven en gebeden bestemd zijn. W. Barnard herdichtte een oud lied uit de 12^e eeuw (hierboven) en J. Duin maakte een nieuw, waarin *het opgaan van het licht* als volgt onder woorden wordt gebracht:

*Gij morgenster en mensenzoon
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, -
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.*

Wat is belangrijk in het leven van de mens

toegezonden

Als er dingen in je leven je even allemaal te veel worden, als 24 uur in één dag niet meer genoeg tijd lijkt, denk dan eens aan dit bericht.....

Een professor stond voor de klas om een les filosofie te geven. Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen.

Toen de klas begon, nam hij zonder iets te zeggen de lege pot van de mayonaise en begon deze te vullen met golfballetjes.

Toen deze hier helemaal gevuld mee was, vroeg de professor aan zijn studenten of de pot helemaal vol was. Zij antwoordden van wel.

Toen nam de professor een doos met kralen en kiepte deze in de pot. Hij schudde lichtjes met de pot en de kralen rolden tussen de open plekken tussen de golfballetjes.

Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot vol was. Ze gaven weer hetzelfde antwoord, ja... de pot is vol.

De professor nam nu een bakje met zand en kiepte dit zand in de pot met golfballetjes en kralen. Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op tussen de golfballetjes en kralen.

Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was: de studenten antwoordden van wel.

Van onder zijn bureau nam de professor nu twee koppen koffie en kiepte de hele inhoud van deze twee koppen koffie in de pot met golfballetjes, kralen en zand. De hele inhoud verdween in de pot. De koffie vulde de ruimte op tussen het zand. De studenten begonnen te lachen.

“Nu”, zei de professor, “nu wil ik dat jullie deze pot zien als jullie eigen leven. Deze pot gevuld met golfballetjes, kralen, zand en koffie, stelt namelijk het leven van een mens voor.”

“De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven: je familie. Je kinderen, je geloof, je gezondheid en je favoriete bezigheden. Dingen die ervoor zorgen dat, als er niets meer op deze wereld was dan deze dingen, je leven toch gevuld zou zijn.”

“De kralen zijn de andere dingen die belangrijk zijn: je werk, je huis, je auto. Het zand, dat staat voor de kleine dingetjes die belangrijk voor je zijn.” “Als je het zand als eerste in de pot kiepte en deze ermee vult, is er geen plek meer voor de kralen of voor de golfballetjes.

Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan kleine dingetjes besteedt, dan kun je nooit meer ruimte hebben voor de dingen die belangrijk voor je zijn.

Besteed aandacht aan de dingen die belangrijk zijn. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. Neem je partner mee uit eten. Doe nog

iets leuks, er is altijd nog wel ergens tijd om het huis te poetsen of de prullenbak te repareren.”

“Zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die echt het allerbelangrijkst voor je zijn.

Stel je prioriteiten. De rest is maar zand.”

Eén van de studenten steekt een vinger op en vraagt waar de twee koppen koffie in die pot voor staan. De professor lacht en zegt: “Ik wilde daarmee alleen nog maar weer eens aangeven en bevestigen, dat, hoe vol je leven ook mag zijn, er is altijd wel een plekje om samen met een vriend of een dierbare een kopje koffie te drinken.”

Uit de kerkenraad

Cor Pors

De eerste kerkenraadsvergadering in het nieuwe jaar had een wat dunne agenda met hoofdzakelijk punten van huishoudelijke aard om afspraken over te maken.

De nieuwe predikant, ds. Willem van Buuren werd hartelijk welkom geheten door de voorzitter, Hans Koedijk. De predikant hield een korte overdenking over de lichtende verschijning van de magiërs uit het evangelie van Mattheus, die als enige over deze wijzen schrijft.

De inleider ziet in deze geschiedenis 2 oriëntatiepunten, te weten: wijsheid en macht. De vraag is hoe deze zich tot elkaar verhouden; wat is relevant? Waarnaar oriënteren wij ons?

De inleiding is in z'n geheel op een andere plaats in deze kerkband opgenomen.

Vanuit de bouwcommissie werd medegedeeld dat de offerte voor de renovatie van de pastorie is geaccepteerd en getekend voor een totaalbedrag van ca 47.000 Euro.

Het door Daniel Verhulst geschonken pijporgel komt nu naar verwachting midden februari naar Dénia.

Allard Draaisma stelde ons op de hoogte van zijn bevindingen over een eventueel te stichten gemeente in Torrevieja. Zijn conclusie was dat het zonder een wat grootschaliger aanpak niet van de grond komt. Hij dacht aan herhaalde advertenties en stukjes in bijv. een blad als Hallo.

Dit zal door onze voorzitter worden opgenomen met de I.P.N.Z.E. (Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid Europa) om te vragen om financiële ondersteuning.

De kerstpot heeft dit jaar 392,50 opgebracht. Dit bedrag wordt verhoogd tot €800 en overgedragen aan de Baptisten in Denia die daarmee de mensen helpen die dat heel hard nodig hebben.

Collecten

Henk de Jong

datum	kerk	diaconie	onderh.	soc.pro.	totaal	bez.	gem.
7-10-2007	318,80		186,8		505,60	71	7,12
14-10-2007	170,42	328,82			499,24	60	8,32
21-10-2007	163,70			192,25	355,95	79	4,51
28-10-2007	177,16		145		322,16	57	5,65
4-11-2007	154,01			179,3	333,31	46	7,25
11-11-2007	121,84		113,8		235,68	49	4,81
18-11-2007	114,81	129,15			243,96	47	5,19
25-11-2007	124,90			548,13	673,03	55	12,24
2-12-2007	137,00		139,5		276,53	50	5,53
9-12-2007	155,00	123,96			278,96	44	6,34
16-12-2007	91,30		97,4		188,70	32	5,90
23-12-2007	92,50			82,04	174,54	30	5,82
25-12-2007	120,50	89,2			209,70	42	4,99
30-12-2007	85,50		73,40		158,90	24	6,62

De komende verbouwing

Bram Gerth

Het is al weer half januari als u dit stukje onder ogen krijgt en de verbouwing van de pastorie nadert met rasse schreden. In de vorige kerkband heeft u kunnen lezen wat er zoal gaat veranderen in de pastorie en zoals u heeft gezien is dat nogal wat. Toch heeft de

bouwcommissie nog een wens en dat is het opknappen van de badkamer in de logeerkamer van de pastorie. Hoewel praktisch alle predikanten en hun respectievelijke dames tevreden zijn over het onderkomen dat de gemeente hun biedt worden we wel veelvuldig attent gemaakt op het feit dat de bedoelde badkamer vaak niet fris ruikt. Wanneer we de badkamer kritisch bekijken dan zien we ook dat het allemaal wel erg oud en gammel is. Dit feit gevoegd bij de stank heeft ons er toe doen besluiten om de aannemer te vragen een prijs op te geven voor het opknappen van de oude badkamer. Het gaat dan om een nieuwe betegeling en nieuw sanitair plus een kleine bouwkundige aanpassing van de doucheruimte.

De douchebak moet uiteraard toch worden geofferd om te zien waarom de ruimte (bijna) altijd zo onfris ruikt en bovendien wanneer we alles aan het einde van de verbouwing zo netjes voor elkaar hebben dan steekt die ene badkamer wel erg pover af bij de rest en krijgen we spijt dat we het niet gelijk met de verbouwing hebben aangepakt. Wanneer dus het prijskaartje dat aan deze klus hangt niet al te gek is..... U hoort er nog van in de volgende Kerkband.

Onze inzet

herhaling Hans Koedijk

Het zal een maandelijks herinnering moeten worden totdat het eind juni 2008 is. De grote verbouwing van de pastorie. Als u wel eens gezien hebt hoe een bestaand huis eruit ziet als het dak er wordt afgehaald dan weet u dat zoiets wel een ruïne lijkt. Om er voor te zorgen dat er niet te veel schade ontstaat aan het interieur moeten we dus alles verwijderen. Daar is veel werk voor te verzetten.

Wij zijn in ons leven heel wat keren verhuisd, misschien wel een keer of acht, en dan weet je dat daar heel veel energie in gaat zitten. Als je jong bent, ik noem geen leeftijden, dan doe je dat met een paar vrienden op een zaterdagmiddag. Maar als je wat ouder wordt dan moet je wel professionele hulp inschakelen, want ook die vrienden worden en dagje ouder.

We hebben geen twintigers en dertigers meer in ons midden dus moeten we met velen zijn om toch die pastorie te ontmantelen. Vandaar dat ik een beroep blijf doen op u allen om mee te helpen de

boel te klaren. Geef u op als u nog niet op het onderstaande lijstje staat. We hebben tenminste twee ploegen nodig, één om eind april de pastorie leeg te halen en één om eind juni de pastorie weer in te ruimen.

Anderen gaan de pastorie verbouwen, maar ik help mee met pakken en sjouwen. AANMELDEN a.u.b.

In mei en juni 2008 is het zover, dan hebben zich aangeboden om te helpen:

henk, bram, wim, cor, hans, chris, piet, piet, allard, ypi, anneke, sina, martine, ati.....??? Het gaat er steeds meer beetje op lijken. Maar we verwachten nog meer aanbod.

Als u het rijtje namen analyseert dan komt u misschien tot de ontdekking dat er slechts twee namen bij staan van personen die geen relatie hebben met de kerkenraad.

We voelen ons als kerkenraad wel verantwoordelijk voor de gang van zaken maar we zouden de betrokkenheid van de gemeente toch ook erg waarderen en dan uitgedrukt in mankracht (geldt ook voor dames).

Gelukgewenst

Hans Koedijk

In de onderstaande rubriek worden de personen genoemd die de komende maanden 75 jaar of ouder worden. Mochten er omissies zijn of foutieve vermeldingen worden gedaan, wilt u dit mij dan meedelen?

De kerkelijke gemeente van Dénia feliciteert de volgende persoon:

februari 2008
Mevrouw Dubbink
Mevrouw Kok
De heer Smith

Mogen zij in gezondheid hun verjaardag vieren.

Muziekagenda

Cor Pors

In de kerk van de Convent de les Agustines in Dénia, Carrer Sant Narcis 1, (hoek Calle Loreto) zijn de komende maanden de volgende concerten bij te wonen:

Vrijdag 25 januari, 20.30 hr

Het mannenkoor Lluís Vich Vocalis

Uitgevoerd werken van o.a. T.L. de Victoria, J. Gallus i W. Byrd.

Entree 12 Euro.

Vrijdag 29 februari, 20.30 hr

Orkest van de Marina Alta o.l.v. Francesc Estévez,

Uitgevoerd werken van W.A. Mozart; Symfonie Haffner KV 385 en Symfonie Linz KV 425.

Entree 12 Euro.

Zaterdag 29 maart, 20.30 hr

Het kamerorkest Gradus ad Parnassum en het kamerkoor L'Almodi; Carmen Romeu, sopraan; Cristina Faus, mezzosopraan; Alberto Guardiola, tenor; Luis Vicente, bariton; Daniel Martínez Gil de Tejada, Dirigent. Uitgevoerd wordt het werk van F.J. Haydn: De zeven kruiswoorden van Christus aan het kruis.

Entree 15 Euro.

Vrijdag 18 april, 20.30 hr

Het Caius College koor van Cambridge o.l.v. dirigent Geoffrey Webber.

Uitgevoerd worden o.a. werken van W. Byrd, Th. Tallis en Guerrero.

Entree 12 Euro.

Een abonnement voor de 4 concerten kost 35 Euro.

*Mededelingen:**Hans Koedijk*

- Hieronder vindt u de datum waarop en het doel waarvoor tijdens de komende kerkdiensten wordt gecollecteerd.

20 jan kerk en diaconie (Heilig Avondmaal)

27 jan kerk en sociale projecten

3 febr kerk en onderhoud

10 febr kerk en sociale projecten

Sociale projecten zijn: 1 Dominicaanse Republiek, 2 Ooghulp wereldwijd, 3 Lilianefonds, 4 Kindertehuis India, 5 Oikocredit

- De eerstvolgende kerkband wordt waarschijnlijk uitgereikt op zondag 10 februari a.s.
- In januari en februari 2008 gaat voor ds. W.van Buuren uit Oosterbeek en in de maanden maart en april hoopt hier voor te gaan ds. J.Faber uit Kampen.
- Een **openhuis**-ochtend vindt plaats op woensdag 23 januari.
Plaats: pastorie,
Onderwerp: "De lutherse kerk".
Tijd: 10.30 ontvangst met koffie en om 11.00 het gesprek.
- De gemeentevergadering zal worden gehouden op **woensdag 14 mei 2008**.
- Indien u in Nederland in het vervolg de kerkband per e-mail zou willen ontvangen, kunt u dit aan mij kenbaar maken via het sturen van een e-mail aan jjkoedijk@gmail.com. Ik zal er voor zorgen dat u een exemplaar van de kerkband rond de tweede zondag van de maand in uw elektronische brievenbus ontvangt.
- De kerkband wordt vanuit Spanje verstuurd. Wilt u *mij* in kennis stellen van mutaties (zie achterzijde van deze Kerkband)?.....
- De volgende kerkenraadsvergadering wordt D.V. gehouden op maandag 4 februari. Mocht u onderwerpen in deze vergadering behandeld willen zien dan kunt u verzoek daartoe, met redenen omkleed, richten aan de scriba.

**Nederlandse interkerkelijke gemeente te Dénia**

Iglesia evangélica holandesa

Reg. No. 3053-SE/A C.I.F. Q 0300445D

www.nigdenia.web-log.nl

Internet

Postadres: Calle Aristeu 23, Marquesa 1, 03700 Dénia.

Kerkgebouw : Evangelio-El Arca de Noé,
Calle Sanchis Guarner 9, 03700 Dénia.
38° 50' 40" NB en 0° 06' 26" OL

Kerkdienst: Iedere zondag om 11.00 uur.

Pastorie: Calle Aristeu 23, Marquesa 1, 03700 Dénia.
Bezoek gaarne telefonisch aankondigen. tel. 96 578 5045

Kerkenraad: Voorzitter Hans Koedijk, Calle de Sagitario 4,
03737 Jávea. tel. 96 579 5065 / 678 034 752
Vice voorzitters: Bram Gerth (96 579 5152) en
Cor Pors (96 646 0841)

Scriba: Wim van der Velde, Carrer D'Ovidi Montllor nr. 20 Esc.
I, 2A, 03730 Jávea. tel. 667916002 (en in Ned. 035 6240161)

Financiën: Piet van der Brugge tel. Ned. 075 617 3048
Bankrelatie in Spanje: B.B.V.A. te Jávea.
Rekeningnummer: 0182 0142 00 0201505998
T.n.v. Iglesia evangélica Holandesa
Bankrelatie in Nederland: Postbanknummer 42 23 567 in
Geldrop, t.n.v. Kerkvoogdij Ned.interk. gem. te Dénia.
Of IBAN: NL02 PSTB 0004 223 567
BIC PSTB NL 21
in Geldrop, t.n.v. Kerkvoogdij Ned.interk. gem. te Dénia.

Huismeester: Anneke Koedijk. tel.96 579 5065
(wnd)

Organisten: Edo Luynenburg tel. 636 426 729
Chris Ooms. tel. 96 578 3694
Cor Pors. tel. 96 646 0841

Hulp in nood: Willy Bakker. tel. 96 645 6075
Martine Gerth. tel. 96 579 5152

Kerkband: Hans Koedijk. Calle de Sagitario 4,
03737 Jávea. tel. 96 579 5065 / 678 034 752
e-mail: jjkoedijk@gmail.com