

Nederlandse Interkerkelijke Gemeente
Denia

Nederlandse Interkerkelijke Gemeente te Denia
Reg. Nr. 3053-SE/A Nr. C.I.F. Q 0300455 D

Postadres: Apartado 446, 03700 Denia

Kerkgebouw: Evangelio - El Arca de Noa, Sanchis Guamer 9, Denia (De Sanchis Guamer loopt uit op de noordwest-hoek van het Castillo). Iedere zondag is er een kerkdienst om 11 uur.

Pastorie: Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Denia. Voor bezoek predikant bellen tel 965785045 of na dienst afspraak maken.
Huismeester pastorie: (tijdelijk) Chr. Ooms, adres kerkpostbus, tel. 965783694.

Kerkenraad: Voorzitter: A.P. Gerth, Calle Bahamas 10V a8 Jávea. Tel. 965795152
Scriba: A. de Jong-de Jong, Mark Twain 34.03730 Jávea. Tel. 965974303

Financiën: Th. R. Verloop, tel. 965973218.
Bankrelatie in Spanje: Banco Bilbao Vizcaya (B.B.V.) te Denia. Rek. nr. 0182.0116.010198045 t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa.
Bankrelatie in Nederland: Postrekening nr. 4223567 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Interk. Gem. Denia, te Geldrop.

Kerkband: Redactie: Chr. Ooms, tel. 965783694.
Adres Kerkband: kerkpostbus, zie boven.



21^e jaargang nr. 8, okt. 2000



*Uit de
Pastorie*

De ark... even anders bekeken.

Keer op keer, bij de tweemaandelijke wisseling van de wacht, word ik uitgenodigd tot het beschouwen van wat er in en rond Denia's ark gebeurt.

Zoals eens Noach met de zijnen over de woelige baren dobberde en voor de ondergang werd gespaard, zo mogen ook wij de hulp van hierboven ervaren. Let op de ark en haar bewoners.

Nu waren er in het grote gevaarte uit het Genesis-verhaal niet alleen mensen aanwezig. De meeste ruimte werd door dieren ingenomen.

En als de grote vloed voorbij is, richt God zijn verbond op met mens en dier (Gen. 9: 8-10)

Geen wonder, dat sindsdien, door heel de Bijbel heen, mensen er toe worden opgewekt om te letten op "voorbeeldig" dierengedrag.

Jesaja roept zijn rebelse tijdgenoten zó tot reflexie op: " Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israel heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht."

De ezel van de profeet Bileam, die haar baas als voorbeeld ver te boven gaat, is wereldvermaard geworden. Zij ziet meer dan hij.

Mij beperkend tot slechts enkele Bijbelplaatsen kan ik natuurlijk niet heen om de verwijzing van Jezus naar de vogels, die de onbezorgdheid preken bij het dagelijkse leven uit Gods hand. Er zou veel meer te vermelden zijn.

Graag wijs ik u nú op bijzondere mensen, die geïnspireerd zijn door de boodschap, die het dier in de Bijbel uitdraagt.

De filosoof Kierkegaard vertelt over een ganzenkerk. Hun wordt voorgehouden, dat ze geschapen zijn om te vliegen.

Er is een hogere werkelijkheid dan die van het voer. De hemel roept, visioenen van ver komen nabij en alle ganzen klepperen zó met hun vleugels, dat het een lieve lust is. Wat is dát mooi. Na het amen waggelen ze allemaal voldaan de kerk uit...op het voer af.

De schrijver Bertus Aafjes schrijft over de vissen, die bij de heilige Antonius ter kerke kwamen. Antonius was een volgeling van Franciscus, die voor de vogels preekte.

Hoe gaat het er aan toe, als de vissen hun koppen heffen?

Bertus Aafjes zegt:

En zo komen vissen
bij riet en bij lissen,
om daar—als met oren—
Antonius te horen.
Geen preek, zeiden allen,
was hun zó bevallen.



De preek wordt besloten,
en elk heeft genoten.
De snoek blijft een dief en
de aal zoekt een lief en
De preek is bevallen,
maar elk blijft als allen.

De kreeft vaart nog krommer,
de stokvis nog stommer,
de karper gaat vreten,
de preek is vergeten.
De preek is bevallen,
maar elk blijft als allen.

Wie uit de pennevruchten van Kierkegaard en Aafjes zou willen afleiden, dat het "in de ark en in de kerk" komer en kwel is, zit er naast. Wie een spanningsveld ontdekt tussen ideaal

en werkelijkheid, schiet in de roos.
Dat spanningsveld valt altijd en overal te ontdekken.. Dat ook te ontdekken valt, is te zien in een heel klein Zuidlimburgs kerkje, in Wahlwiller. De eigenzinnige kunstenaar Aad de Haas schilderde er het lijden van Jezus, de zogeheten Staties. Op één van de doeken is een hondje te zien. Dat teken van trouw hoort er bij. Het is er altijd weer, hoe donker en dreigend de gebeurtenissen ook zijn.
Het zijn heel wonderlijke schilderijen. Ooit liet een bisschop ze verwijderen vanwege de geit-achtige gezichten der toeschouwers. Het kerkvolk bracht ze terug in het Godshuis van Wahlwiller.
Het volk heeft wel vaker meer inzicht dan de voorganger. Het hondje wijst een weg.

Tenslotte, zonder commentaar een korte ballade van de dichter J.T.F. Werumeus Buning. Zelf zette hij er boven:
Op een bijbeltje, door de muizen
aangevreten, om hare nesten te verbeteren.
Het gedicht luidt:

Wie zal 't verstand der muis doorgronden,
die in den Bijbel heeft gevonden
verzorging voor haar nageslacht?
Veel zachter slapen kinder-muizen
die tusschen de profeten huizen,
dan menig mensch, in menig nacht.

Prins Jezus, zijt gij zo vergeten,
dat thans de muizen Bijbels vreten?
Hierover heb ik nagedacht
Bij menig dag, in menig nacht
En zie: een klein dier doet ons weten
wat menschen zoo vaak zijn vergeten:
Gods Woord behoeft het nageslacht.

Aangereikt ter overdenking

Henk Harms.

Van de kerkenraad.

Op maandag, 18 sept. j.l. werd na het zomerreces weer een kerkenraadsvergadering gehouden. Behalve de normale agendapunten werd o.a. gesproken over ons kerkblad, dat een nieuwe voorzijde heeft gekregen, getekend door mevrouw Wouters. Onze ark komt daarin goed tot zijn recht.

Het lied vóór de dienst is in de gemeente goed ontvangen. De liederenkeus is aan de organist overgelaten.

Het kaartstelsel blijkt toch nog al eens incompleet te zijn. Er wordt aan gewerkt. Binnenkort zullen een aantal nieuwe stoelen worden aangeschaft als aanvulling op de al aanwezige. De banken zullen dan verdwijnen. Die nieuwe stoelen zijn van hetzelfde type zodat we één geheel krijgen.

Ook wordt een stofzuiger voor de kerk aangeschaft.

De financiën kwamen ter sprake i.v.m. die aanschaffingen. Gelukkig kan het allemaal gerealiseerd worden.

Door de zoon van De Van Rijn worden we op de hoogte gehouden van zijn werk in Mongolië, waar schrijvende toestanden heersen.

Hij dragen vanuit Denia bij en de kerkenraad besloot, een gift van Pts 100.000 te zenden.

De heer en mevrouw Blok verblijven in een verpleeghuis in Rojasles, ten zuiden van Alicante. Zij worden door kerkenraadsleden en predikanten opgezocht, want zij blijven toch bij de gemeente behoren.

Hun adres is : Residencia Rojasles S.L.

C/ Zeus, Pueblo Lucero

03170 Rojasles(Alicante)

Tel. 96 6714038

De volgende kerkenraadsvergadering zal zijn op 9 oktober.

Chris Ooms.





Ingezonden door
een gemeentelid.

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest. Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gracie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaiërie verwarving van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Wees waarachtig. Streef naar geluk.

Onderstaande brief ontvangen van Adri Verhulst.:

Toen ik aan een gemeentelid vertelde van mijn missie naar Uganda werd opgemerkt, dat een kort schrijven in de Kerkband wel interessant zou zijn, zodat ik hieraan gaarne wil voldoen.

Uganda is een ontwikkelingsland in midden Afrika wat veel te lijden heeft onder de dictatuur van Idi Amin:

Door P.U.M.(project uitzending managers) uit Den Haag ben ik in 1997 uitgezonden voor een missie van een maand om advies te geven op het gebied van technisch onderwijs.

Het bleek al vlug, dat technisch onderwijs onvoldoende kon worden gebracht omdat het lesmateriaal ontbrak.

Men heeft me toen gevraagd(gebruikt doch deugdelijk) materiaal te sturen vanuit Nederland per container.

Inmiddels zijn twee containers aangekomen en staan er nog twee gereed, om verzonden te worden.

Intussen ben ik er vier keer heen geweest om het materiaal op te vangen en te adviseren, hoe het te gebruiken enz.

Tevens hebben we een groot leslokaal gebouwd ter plaatse, zodat de zware machines, zoals draaibank, schaaftbank en van-dikte-bank geplaatst konden worden.

Als alles volgens plan verloopt, ga ik er volgend jaar weer heen voor het opvangen van de containers en hulp bij het lesgeven.

Indie iemand wat meer gedetailleerde gegevens wenst over het hele project, zal ik gaarne hieraan voldoen.

Ik ben te bereiken via tel. in Denia 965787953 of in Nederland tel.0031 115.561727.

Adres in Denia : Paraiso del sol No 4 ,03700 Denia.
in Nederland: Jar Steenstraat 1 , 4571 MP Axel.

Met vr. groet, Adri Verhulst.